



Gebedspunt:

Voor mensen die nu extra hard moeten werken om anderen te helpen, dat ze goed beschermd zijn en gezond blijven.

Voorganger: ds. E. Dibbets-van der Roest
Orgel: Jeanne Bouwmeester-Koole
Ouderling: Trudi Bouwmeester

orgelspel

Nadat de kerkklok 10.00 uur geslagen heeft zingen we met heel veel kerken in Nederland tegelijk: U zij de glorie!

(zing binnen met het orgel mee of zing buiten mee met de trompet vanaf de toren)

U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen daald' een engel af,
heeft de steen genomen van 't verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer!
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Weest dan, volk des Heren, blijd' en welgezind,
en zegt telkenkere: 'Christus overwint!'
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
In zijn godd'lijk wezen is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en dood.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

welkom

Bij het binnenbrengen van de nieuwe paaskaars: lied 593 (3x)



C: Licht van Chris - tus! A: Heer wij danken U.

lied 601

Licht dat ons aanstoot in de morgen,
voortijdig licht waarin wij staan
koud, een voor een, en ongeborgen,
licht overdek mij, vuur mij aan.
Dat ik niet uitval, dat wij allen
zo zwaar en droevig als wij zijn
niet uit elkaars genade vallen
en doelloos en onvindbaar zijn.

Licht, van mijn stad de stedehouder,
aanhoudend licht dat overwint.

Vaderlijk licht, steevaste schouder,
draag mij, ik ben jouw kijkend kind.
Licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen
of ergens al de wereld daagt
waar mensen waardig leven mogen
en elk zijn naam in vrede draagt.

Alles zal zwichten en verwaaien
wat op het licht niet is geijkt.
Taal zal alleen verwoesting zaaien
en van ons doen geen daad beklijft.
Veelstemmig licht, om aan te horen
zolang ons hart nog slagen geeft.
Liefste der mensen, eerstgeboren,
licht, laatste woord van Hem die leeft.

Begroeting en gebed

Aandacht voor de kinderen

lied

Daar juicht een toon, daar klinkt een stem,
die zingt door heel Jeruzalem;
een heerlijk morgenlicht breekt aan:
de Zoon van God is opgestaan!

Geen graf hield Hem, geen doodsgeweld.
Hij overwon, die sterke held!
De dood moest wijken voor zijn kracht,
want Hij is God, bekleed met macht!

Nu jaagt de dood geen angst meer aan,
want Jezus heeft voor ons voldaan.
Wij vrezen in het sterven niet,
als ons geloof op Jezus ziet.

Nu onze Heer is opgestaan,
vangt ook voor ons het leven aan,
een leven door zijn dood bereid,
een leven in zijn heerlijkheid.

Schriftlezing Matteüs 28:1-10 (NBV) gelezen door Gert Jan Hol

¹Na de sabbat, toen de ochtend van de eerste dag van de week gloorde, kwam Maria uit Magdala met de andere Maria naar het graf kijken. ²Plotseling begon de aarde hevig te beven, want een engel van de Heer daalde af uit de hemel, liep naar het graf, rolde de steen weg en ging erop zitten. ³Hij lichtte als een bliksem en zijn kleding was wit als sneeuw. ⁴De bewakers beefden van angst en vielen als dood neer. ⁵De

engel richtte zich tot de vrouwen en zei: 'Wees niet bang, ik weet dat jullie Jezus, de gekruisigde, zoeken. ⁶Hij is niet hier, hij is immers opgestaan, zoals hij gezegd heeft. Kijk maar, dat is de plaats waar hij gelegen heeft. ⁷En ga nu snel naar zijn leerlingen en zeg hun: "Hij is opgestaan uit de dood, en dit moeten jullie weten: hij gaat jullie voor naar Galilea, daar zul je hem zien." Dat is wat ik jullie te zeggen had.'

⁸Ontzet en opgetogen verlieten ze haastig het graf om het aan zijn leerlingen te gaan vertellen.

⁹Op dat moment kwam Jezus hun tegemoet en groette hen. Ze liepen op hem toe, grepen zijn voeten vast en bewezen hem eer. ¹⁰Daarop zei Jezus: 'Wees niet bang. Ga mijn broeders vertellen dat ze naar Galilea moeten gaan, daar zullen ze mij zien.'

psalm 136: 1, 2, 8, 13

Loof de Heer, want Hij is goed,
trouw in alles wat Hij doet.
Want zijn goedertierenheid
zal bestaan in eeuwigheid.

Geef de God der goden eer,
jubel voor der heren Heer.
Hij doet wonderen, Hij alleen
trouw door alle tijden heen.

Israël geleidde Hij
veilig door de woestenij.
Hij wijst ons het rechte spoor.
Trouw is Hij de eeuwen door.

Aan de God des hemels zij
eer en dank en heerschappij,
want zijn goedertierenheid
zal bestaan in eeuwigheid.

Overdenking Orgelspel gebeden

lied 632

Dit is de dag die de Heer heeft
gemaakt en gegeven.
Laat ons Hem loven en danken,
verheugd dat wij leven.
Diep in de nacht
heeft Hij verlossing gebracht
heeft Hij ons licht aangeheven.

Waren wij dood door de zonde
verminkt en verloren,
doven van harte, verhard om
zijn woord niet te horen,
Hij is zo groot,

Hij overmande de dood.
Wij zijn in Jezus herboren.

Nu zend uw Geest, als een vuur,
als een stem in ons midden.
Dat wij van harte elkander
verstaan en beminnen
en zo voortaan
eren uw heilige naam.
en U in waarheid aanbidden.

zegen

Versoberingsactie – inleveren spaardoosjes

Voor wie thuis met de spaardoosjes geld
gespaard heeft voor de versoberingsactie, is er
gelegenheid om die op eerste paasdag tussen
11.00 – 12.00 uur in de kerk in te leveren. Ingang
via het Baken aan de kant van de fietsenstalling.

Kom het liefst alleen. Wilt u nog een bijdrage
overmaken? Dat kan op deze manier:

- voor de versoberingsactie: Kerk in Actie NL 89
ABNA 0457 457 457

- voor de diaconie/zending: NL 83 RABO 0146
831 535

- voor de kerk: NL 08 RABO 0146 831 527

Digitale 12+ nevendienst

Hallo allemaal,

Omdat we jullie graag willen zien en spreken,
gaan we de 12+ nevendienst komende weken
digitaal doen. Alles wat je nodig hebt is je telefoon
of een laptop met camera.

Je kunt meedoen door zondagochtend om 10:00
naar deze link te gaan: zoom.us/j/5122316966 .

Als je dit doet op een telefoon, wordt je de eerste
keer gevraagd de app te downloaden.

Afgelopen zondag was leuk, en we hopen jullie
allemaal weer te zien.

Tot zondag!

Daniël en Esther Booms

Nevendienst

Voor de 12+ers is er nu een aantal weken een
nevendienst gehouden via zoom . Maar ook voor
de jongere kinderen willen we graag iets
aanbieden.

De linkjes die 2 weken geleden in de
zondagsbrief stonden werken natuurlijk nog
steeds. www.creatiefkinderwerk.nl voor de Henkie
show en bijbel basics voor het programma dat in
de kerk gevolgd wordt. Nu willen we dit graag
uitbreiden door iets bij de kinderen langs te
brengen. Voor de kinderen die al zelf kunnen
lezen een verhaal en iets om te
knutselen/spelletje te doen en voor de kinderen
die dat nog niet kunnen komt er een linkje met



een filmpje en ook iets om te knutselen of een spelletje te doen. Zo hoeven de ouders het pakketje alleen maar aan de kinderen te geven en kunnen zij zelf de dienst luisteren.

Mocht u hier interesse voor hebben voor uw kind(eren), mail dan naam én adres naar h.vinke@protestantsekerk.nl of stuur een berichtje via

Whatsapp: 06-51689084. Wanneer u dit op vrijdag doet, zal het pakketje nog zaterdag bezorgd worden!

Kopij Zondagsbrief:

Berichten voor de zondagsbrief van 19 april 2020 kunt u sturen naar

zondagsbrief@protestantschipluiden.nl voor 16 april 2020 19.00 uur.

